

MAITREYA INSTITUUT
VOOR WIJSHEIDSCULTUUR
Postbus 1756
1000 BT AMSTERDAM
Netherlands



SADDHARMA



de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een foto van een 18de eeuws Japans beeld.

Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas

S A D D H A R M A

TIJDSCHRIFT STICHTING NEDERLANDS BOEDDHISTISCH CENTRUM

11e jaargang

4e aflevering

december 1978

Redactie-adres: Bornsestraat 61 - Hengelo (O.), telef.
05400-17573

Secretariaat Stichting: Hugo de Grootstraat 52, Nijmegen
Postgiro: 152 00 22, t.n.v. de penningmeester van de
Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum, Hinkeloord-
seweg 8, Wageningen.

Min. donatie 1979 f 30,--, (echtpaar f 40,--, studeren
den f 20,--)

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

N a a m v a n d e S t i c h t i n g

Wij meenden dat er aan de naam van onze Stichting, "Nederlands Boeddhistisch Centrum", bezwaren zijn gaan kleven, nu een federatie van boeddhistische groeperingen is opgericht onder de naam "Boeddhistische Unie van Nederland". Vooral het woord Centrum kan nu licht verwarring gaan wekken. Zowel in het buitenland als voor buitenstaanders hier te lande roept het bestaan van een Centrum en een Unie vraagtekens op. De naam van onze Stichting stamt uit de begintijd, toen er nog sprake was van enige overkoepelende functie. Thans echter - en dat is al zeer lang zo - komt de naam in het geheel niet meer overeen met de feitelijke stand van zaken.

Bij notariële akte is nu de naam van de Stichting geworden: STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME. Ook overigens zijn er wijzigingen in de statuten gekomen. Te uwen gerieve zijn de nieuwe statuten in hun geheel in dit nummer opgenomen. Met nadruk willen wij hieraan toevoegen dat de Stichting open blijft staan voor alle scholen van het boeddhisme; in dit opzicht blijft het neutrale karakter onverkort gehandhaafd.

Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur der Stichting is thans samengesteld als volgt:

Mw. dr. A.C.M. Kurpershoek-Scherft, voorzitter
Prof. dr. V. Westhoff, vice-voorzitter
Ing. W. Roscam Abbing, secretaris
I. den Boer, 2^e secretaris
Mw. C. Doing-Huis in 't Veld, penningmeesteresse
Mr. L. Boer, 2e penningmeester
Drs. M. Schouten, redacteur "Saddharma"
Ir. J.E. Barbas
Ir. J. Bloemsma
Prof. dr. R.H.C. Janssen
B. Mertens

Adviseuse en adviseur van het Bestuur zijn:

Mw. H.A.M. Perk-Meeuwesen
Drs. M.G.D. Onder

Redactie en nieuwe opzet van Saddharma

Tot heden voerde (en voert nog t.b.v. dit nummer) de voorzitter van de Stichting tevens de redactie van "Saddharma". Zij heeft dit thans langer dan een half dozijn jaren gedaan. Zowel om redenen van persoonlijke aard, verband houdend met haar overige werkzaamheden, als uit de overweging dat iedere fakkel op een ogenblik moet worden doorgegeven aan anderen, die met frisse kracht het werk kunnen overnemen, heeft zij deze functie vanaf 1979 overgedragen aan de heer Matthijs Schouten. De heer Schouten - met grote gaven, zowel voor de exacte als voor de geesteswetenschap - heeft na voltooiing van zijn studie biologie tevens de studie van het Keltisch aangevat. Wij zijn hem dankbaar dat hij het secretariaat heeft willen verwisselen voor het redactieschap. Onze grote dank voor al hetgeen hij als secretaris voor de Stichting heeft verricht, mogen wij hier niet onvermeld laten.

De opzet van "Saddharma" is enigszins gewijzigd. Ons streven is het blad te gaan verzorgen in offset-druk en het ook overigens een importantie en omvang te ge-

ven die de huidige uitgave overtreft. Noodzakelijkerwijs moet dit, uit financiële overwegingen, wel ten koste van het aantal nummers per jaargang gaan. Minimaal blijven U echter twee nummers per jaar worden toegestuurd. Zo nodig zullen de voor- en najaarsbijeenkomsten (voorlopig dagbijeenkomsten) U per afzonderlijk schrijven worden aangekondigd.

Voor de verschillende boeddhistische groeperingen is het van belang te weten dat het in de bedoeling ligt de rubriek "Boeddhistische Activiteiten" voort te zetten. Met minder nummers per jaargang dan thans het geval is, zullen aankondigingen van activiteiten veelal geen zin meer hebben. Ook verslagen zijn echter welkom. Het redactie-adres is met ingang van 1 januari 1979: Hugo de Grootstraat 52, Nijmegen. Gaarne vanaf heden alle informatie naar dit adres. Ook uw tijdschriften!

B i b l i o t h e e k

De bibliotheek van de Stichting is onlangs ondergebracht ten huize van de 1e secretaris, de heer Roscam Abbing, Eperweg 40, Nunspeet.

Het is de bedoeling dat deze gaat uitgroeien tot een echte bibliotheek, waaruit begunstigers van de Stichting vrijelijk kunnen lenen, tegen vergoeding der porti.

Wil ieder die boeken over boeddhisme in zijn bezit heeft die hij, om welke reden ook, wel wil opruimen, zo goed zijn deze toe te zenden aan de heer Roscam Abbing op bovenstaand adres? Bij voorbaat grote dank hiervoor. Alle ontvangen boeken worden bij de catalogisering voorzien van de naam van de schenker.

L e g a a t H e e r H. d e R e t h e l K u y t

Wijlen heer H. de Rethel Kuyt uit Bergen a.Z., begunstiger van onze Stichting en dit jaar overleden, heeft de Stichting een aanzienlijk legaat geschonken. Wij willen op deze plaats uiting geven aan onze erkentelijkheid aan de erflater voor deze grootmoedige geste ten opzichte van onze Stichting.

Op dit ogenblik is de grootte van het legaat nog niet dan bij zeer grove benadering bekend. Bovendien zal er nog ongeveer een jaar mee gemoeid zijn vóór het aan ons kan worden uitgekeerd.

Uiteraard zullen wij U als begunstigers der Stichting mettertijd nauwkeurig op de hoogte stellen, zowel van de omvang van het legaat als van plannen of besluiten ter besteding.

Donatie 1979

Aangezien wij derhalve op de uitkering van het legaat nog lang moeten wachten en thans zeer krap bij kas zijn, verzoeken wij U met de meeste nadruk Uw donatie voor 1979 zo spoedig mogelijk te voldoen en in ieder geval vóór 15 januari a.s.

Degenendie thans twee of meer jaar met betaling van hun donatie ten achter zijn, worden met ingang van heden van de lijst begunstigers afgevoerd. Dezen zullen ook "Saddharma" dus niet meer ontvangen.

Eveneens om financiële redenen telt dit nummer van "Saddharma" ongebruikelijk weinig bladzijden. Het vorige nummer is echter extra dik geweest. Hopelijk wilt U ons daarom de geringe omvang van dit nummer voor dit maal vergeven.

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME (CONCEPT)

Naam en zetel

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het boeddhisme. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Doe 1

Artikel 2.

De Stichting is een ontmoetingsplaats voor vrienden van het boeddhisme. Zij wil de studie van de beginse-len van het boeddhisme bevorderen en de praktische toe-passing van deze beginselen aanmoedigen. Zij streeft naar een vormgeving van het boeddhisme pas-send in het westers cultuurpatroon.

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

1. het organiseren van bijeenkomsten, meditatie-cursussen en dergelijke;
2. het uitgeven van geschriften over het boeddhisme;
3. het instellen van werkgroepen;
4. het oprichten en instandhouden van een bibliotheek;
5. andere wettige middelen.

Artikel 4.

De stichting kent begunstigers. Begunstigers zijn zij, die de stichting geldelijke steun verlenen.

Artikel 5.

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

1. het op de dag van het inwerkingtreden dezer statuten aanwezige stichtingskapitaal;
2. bijdragen van begunstigers;
3. incidentele giften;
4. geld en goederen, welke de stichting overigens zullen aankomen op grond van enige wettige titel.

Artikel 6.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste twaalf meerderjarige leden.
2. De leden van het bestuur hebben voor onbepaalde tijd zitting, doch kunnen hun lidmaatschap met inachtneming van een termijn van drie maanden opzeggen.
Van deze laatste eis kan dispensatie verleend worden.
3. In afwijking van het vorige lid kan het bestuur, bij onredelijke benadeling van de stichting, betrokkene gehoord, tot het verlenen van ontslag overgaan.
4. In geval van vacature vult het bestuur zichzelf aan.

Het bestuur blijft echter wettig samengesteld, ook indien er vacatures zijn.

Artikel 7.

Het bestuur benoemt uit zijn midden, hetzij voor bepaalde, hetzij voor onbepaalde tijd, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en desgewenst

een tweede voorzitter en/of een tweede secretaris en/of een tweede penningmeester.

Artikel 8.

De voorzitter is belast met de algemene dagelijkse leiding der stichting. Hij vertegenwoordigt, tezamen met de secretaris, de stichting in en buiten rechte en ondertekent met laatstgenoemde alle stukken welke van de stichting uitgaan.

Het bestuur kan echter bepalen welke correspondentie alleen door de voorzitter of alleen door de secretaris kan worden afgedaan.

Artikel 9.

De voorzitter voert de besluiten van het bestuur uit en is bevoegd voor de stichting alle rechtshandelingen te verrichten, waaronder begrepen de rechtshandelingen genoemd in artikel 291, lid 2 Boek II van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat voorafgaande goedkeuring van het bestuur vereist is voor:

- a. het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren of bezwaren van onroerende goederen;
- b. het aangaan van geldleningen, het verkrijgen van credieten bij bankinstellingen en het beleggen van gelden, anders dan krachtens rekeningcourant-overeenkomsten of belegging via een spaarbankboekje bij de Rijkspostspaarbank;
- c. het doen van schenkingen, het verstrekken van geldleningen en het verbinden van de stichting tot borg;
- d. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten en schenkingen;
- e. het treffen van dadingen, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in een ingestelde eis.

Artikel 10.

De tweede voorzitter, de tweede secretaris en de tweede penningmeester staan de voorzitter, respectievelijk de secretaris, respectievelijk de penningmeester in hun taak bij en vervangen dezen bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis.

Artikel 11.

De penningmeester is belast met het beheer der financiën der stichting. Hij is verantwoordelijk voor het regelmatig bijhouden der boekhouding en voor het opmaken der jaarlijkse rekeningen en belansen.

Artikel 12.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en verantwoording af over het in het voorafgaande jaar gevoerde beheer.

Artikel 13.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van al zijn handelingen op zodanige wijze aantekening te houden of te doen houden, dat de rechten en verplichtingen der stichting daaruit te allen tijde blijken.

Artikel 14.

1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de wijze van vergaderen, de financiële administratie en de belegging en het beheer der gelden.
2. In het huishoudelijk reglement voorkomende bepalingen, welke in strijd zijn met de wet of deze statuten, zijn nietig.

Artikel 15.

1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd bij een besluit van het bestuur, dat genomen is met algemene stemmen of met de grootst mogelijke meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. De stichting kan slechts worden ontbonden bij een besluit van het bestuur, dat genomen is met algemene stemmen.
3. Bij ontbinding der stichting bepaalt het bestuur aan welke natuurlijke of rechtspersoon een na vereffening overblijvend batig saldo vervalt.

Artikel 16.

In alle gevallen, waarin deze statuten of het in artikel 14 bedoelde huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

BOEDDHISTISCHE ACTIVITEITEN

(Rubriek buiten verantwoordelijkheid der redactie).

Het Dharma huis Amsterdam zou gaarne bijdragen ontvangen voor bijwoning van de Dharmadhatuconferentie in Boulder in de USA, tussen kerstmis en nieuwjaar.

Postgiro 746821 t.n.v. Jane Debrot.

Karma Dhagpoling, Utrecht-Overvecht, heeft op 11 en 12 november 1.1. Lama Ugyen en vertaler Norbu uit Antwerpen wederom mogen ontvangen. Thema was: Milarepa. Op 9 december was bhikkhu Ananda, een Nederlander, die resideert te Sri Lanka, er te gast. (Zelf zijn wij bhikkhu Ananda nog veel dank verschuldigd voor de sympathieke wijze waarop hij een groot deel van onze herfstbijeenkomst heeft geleid!).

Tenslotte: wij ontvingen bericht van de oprichting van de Stichting Sadhana. Doel: de yogaleer te verbreiden en toe te passen. Adres: Postbus 64709, Den Haag. Tel. 070 - 238645.

Nederlandse Buddha-Dhamma Stichting/Boeddhayana Centrum:

Op 2 december is er een afscheidslezing gegeven door bhikkhu Agga Jinamitto uit Indonesië. Daags daarop is deze teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Iedere maandagavond is er een bijeenkomst in het centrum, Buys Ballotstraat 89, met het programma: informatie, puja, meditatie, lezing/vragen stellen.

TIJDSCHRIFTEN

Door plaatsgebrek vatten wij samen wat wij ontvingen: Boeddhayana, Buys Ballotstraat 89, Den Haag, Nrs. nov. en dec. 1978. Bijdragen van bhikkhu Dharmaviranata en Nina van Gorkom.

The Wheel of Dhamma, Buddharama Temple, Waalwijk. Bijdragen o.a. van Nina van Gorkom en Ir. Bloemsma.

In Levensteken, Interreligieus Nederland, postbus 52005, Rotterdam, staat in nr. 33 (nov.) een bijdrage over "De Verenigde Buddhistische Kerk in Vietnam" (H.E. Schouten).

Yâna, "Buddh. Haus Georg Grimm", 8919 Utting a.A. uli/aug, sept./okt. '78. Twee interessante artikelen (uit

een reeks) van Anton Bastian over "Buddhistisches bei Schopenhauer". Zeer lezenswaard: "Meditation und Gewissheit" door Max Hoppe.

Bodhibaum, Ginselberg 12, A-3272 Scheibbs/Neustift (Oostenrijk) Zomer 1978. Zeer goede aflevering. Bijdragen van Alan W. Watts, Lama Govinda, Ernst Schönwiese e.a. Zeer goed verzorgde uitgave; veel illustraties.

Voorts ontvingen wij E.K.O., van het Centrum voor Shin-boeddhisme, Zittaart 18, 2419 Lille (Poederlee).

The Maha Bodhi, 4-A, Bankim Chatterjee Street, Calcutta - 700073, India. Wij ontvingen het vaisakha-nummer van dit jaar. Zeer rijk, veelzijdig nummer. Bijdragen van Nyanaponika, Piyadassi, Saddhatissa, Chatterjee, Weeraratne en vele anderen.

WOORDEN VAN VOORSOCRATISCHE GRIEKSE WIJSGEREN NAAST WOORDEN VAN DE BOEDDHA.

Men kan niet tweemaal in dezelfde stroom afdalen - ook niet een sterfelijk wezen tweemaal beroeren en vatten in zijn hoedanigheid - : het vervliedt, stroomt weer tezamen, nadert en verwijdt zich. (Heraclitus)

Alwat ontstaan is gaat teniet.

Deze wereldorde, die dezelfde is in alle dingen, heeft noch een der goden noch een der mensen geschapen, maar ze was altijd en is en zal altijd zijn een eeuwig levend vuur, in maatgang opvlammend en dovend. (Heraclitus)

De drie bestaansvormen kwamen de Bodhisatta voor als een brandend huis.

De gerechtigheid vergeldt het gelijke met het gelijke. (Spreek der Pythagoreeërs)

Ziende de keten der oorzakelijkheid, kennen wijzen de gevolgen van de daad.

(vervolg op bldz. 11)

DHAMMAPADA

(woorden)

of waarom uw redactrice afziet van een afscheids-
woord:

Beter dan duizend uitingen van woorden zonder
zin

Is één woord dat zinrijk is, en dat tot rust
brengt. (100)

(de toevlucht; vier waarheden)

Wie toevlucht neemt bij de Boeddha, de dhamma,
de sangha,

Hij ziet en onderscheidt de edele viervoudige
waarheid:

Dukkha, de oorzaak en het tebovengaan ervan,
En de edele weg, achtledig, leidend tot heil.
(190,191)

(kamma)

Noch in de lucht noch in het midden der zee,
Ook niet al schuilt men in een bergkloof,
-Op geen plek ter aarde ontvlucht men zijn
slechte daden. (127)

Zijn goede daden ontvangen een verdienstelijk
mens,

Die uit deze wereld naar de volgende is gegaan,
Zoals verwanten hun dierbare naaste bij diens
thuiskeer. (220)

(waakzaamheid)

Zoals regen niet doordringt in een huis met
stevig dak,

Zo heeft passie geen vat op een bezonnen ge-
moed. (14)

(anatta, het geheim van de middenweg)

Ledig deze boot, bhikkhu. Geledigd zal hij
licht gaan.

Afleggend lust en heet, vindt ge bevrijding. (369)

Ruk uit het hangen aan het zelf,
Gelijk de hand een herfstbloem.
Betreed de weg naar vrede, gewezen door de
Welgegene, -Nibbāna. (285)

(in vriendschap)

Welke bhikkhu, verblijd in de leer van de
Boeddha,
Leeft in ontvouwing van mettā,
-Hij vindt het pad der vrede, rust der onrust,
-gelukzaligheid. (368)

(de uitweg, uitkomst)

Laat ons leven in geluk. Wij die niets bezitten,
Wij zullen ons voeden met vreugde,
Gelijk de stralende goden. (200)

(geen woorden meer)

Geen in de wereld volgt in de overwinning
Van Hem wiens overwinning zonder weerga is.
De Ontwaakte, aan iedere grens voorbij, zijn
voetspoor uitgewist,
-Hoe wil uw woord Hem vergezellen? (179)

(vervolg van bldz. 9)

De voortdurende verandering komt nooit tot rust: nu eens
verenigt zich alles tot één, dan weer scheiden zich de
enkele stoffen in de haat van de strijd.
Want zoals deze beide krachten, de strijd en de liefde,
al voorheen er waren, zo zullen zij het ook in de toekomst
zijn, en ik geloof dat de onmetelijke levenstijd nooit
van hen zal zijn gespeend.

Van deze onzaligen ben ik nu één geworden, door goden
verbannen en op dwaalwegen gezonden, daar ik de razende
godin der tweedracht vertrouwde. (Empedocles)

*De wijze overwint zowel wat aantrekt als wat afstoot.
"Doordat wij, onwetenden, niet in de Waarheid doordron-
gen, de bevrijding niet begrepen, waren zowel ik als u
opgenomen in de kringloop, deze lange doolweg."*

PRELUDE OP HET VOORJAAR

(haiku)

Wilde narcissen maart
uit weggegooide bollen
wiegend in de zon.

Hoe zou het voelen
als 'k zonder kleren buiten
ging als de dieren?

In 't prille zonlicht
buigt de jonge pauw pronkend
voor het narcisje.

Even zat een mus
met strootjes in zijn snavel
op mijn vensterbank.

Motregen; wazig
prille blaadjes als bloesem
over de takken.

Stil de grijze lucht, mei
geen vogelzang, de mensen
lopen ook stil rond.

Daar gaan de eendjes,
door hun oranje voetjes
vooruitgepeddeld.

Mary Drogmat Doeve

SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum

de Stichting werd opgericht op 8 november 1967

haar doelstelling is:

de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen

de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of geloof zij ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme belang stellen of zich daarbij betrokken voelen

iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen

het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van Saddharma; dit adres is op de eerste bladzijde van dit tijdschrift vermeld

begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

